

**Ingmar Heytze**

**PATIËNTENREIS**

*'En wit en scheef en wijs zwom hij. Hij zwom.'*

- Menno Wigman -

**Aan alles valt te lijden, ook aan kwaliteit, of een gebrek daaraan.  
De een heeft wortels van beton, de ander draagt een kruis van  
kurk  
en waait windstil al bijna weg. Je ziet ze drijven, uit het zicht,**

**hun licht zinkt lager dan de horizon, verdronken klokken luiden  
onder zee. 'Mijn hoofd is een zwart gat en mijn gemoed  
bestaat uit paternosters.' Klaag niet. Liften lopen vaker vast.**

**'Definitief' kun je omschrijven als 'ten slotte in de steek gelaten':  
aan concepten wordt, in theorie, gewerkt. Geroezemoes,  
geroezemoes, kwalitatief geroezemoes, alles wat op lucht leeft**

**kan verdrinken, oeverloos gepraat. Geef geen ruimte weg, scheer  
je hoofd alleen symbolisch kaal bij het passeren van de evenaar,  
rond de kaap van de herstelgedachte, op lichte dagen**

**kan het bijna doorgaan voor een cruise. Kom, monster aan.**

LABYRINTH

*'Dan moet ik zeggen, tot mijn spijt:  
pardon ik ben hier zelf vreemd.'*

- Annie M.G. Schmidt -

We kwamen samen. Het labyrinth  
was groot en diep en breed.

We traden binnen, onbevreesd,  
een kleine stam kantoornomaden.

We deden wat we altijd deden:  
kennis naar praktijk vertalen,  
puzzelen aan plattegronden  
van elkaars verhalen.

Wij zijn, pardon, hier zelf vreemd.

Dat is een deel van onze waarde.

Ergens in dit doolhof klopt een hart

dat alles levend houdt: we zijn  
het zelf. Straks gaan we weer uiteen  
en iemand zal de uitgang weten.